

## Wij zijn de bouwers van een komende aarde

Â

Jaak Brepoels

Wij zijn de bouwers van een komende aarde. 125 jaar socialisme in Leuven

Leuven/Gent: curieus Vlaams-Brabant/Amsab-ISG, 2011, 237 pp., ill., 26,5 x 21,5 cm, soft cover

Prijs: â,¬ 10 (leden Amsab-ISG: â,¬ 8)

Bestellen Â

Â

Bestellen

Dit is een boek over de geschiedenis van het socialisme in Leuven. Geen zwaar wetenschappelijk werk, maar een leesboek, met geestige anekdotes en aandacht voor het leven van alledag. Een kijkboek ook, met heel mooie affiches en foto's uit het Leuvense, waarin de socialisten niet worden opgevoerd in een vacuüm, maar in de hele sociaal-economische en politieke context van Leuven vanaf het begin van de 19e eeuw tot nu. Met aandacht voor de politieke tegenspelers. Een boek over leven, werken, wonen en strijden. Over Leuvenaars die dromen van een betere wereld, en soms struikelen, maar blijven dromen.

Jaak Brepoels

Wij zijn de bouwers van een komende aarde. 125 jaar socialisme in Leuven

Leuven/Gent: curieus Vlaams-Brabant/Amsab-ISG, 2011, 237 pp., ill., 26,5 x 21,5 cm, soft cover

Prijs: â,¬ 10 (leden Amsab-ISG: â,¬ 8)

Bestellen Â

Â

Foto's van de boekvoorstelling, Leuven

{gallery}img\_publicaties/boekvoorstellingen/komende\_aarde/klein{/gallery}