

Käthe Kollwitz Museum

Op vrijdag 21 februari 2014 opende in Koekelare het vernieuwde Käthe Kollwitz Museum, gewijd aan het werk van de vermaarde Duitse kunstenares. Amsab-medewerker Martine Vermandere zorgde samen met Bailleul Ontwerpbureau voor de inhoudelijke invulling van de tentoonstelling.

Het Käthe Kollwitz Museum bevindt zich op de moutzolder van de voormalige brouwerij-mouterij Christiaen. Er zijn enkele originele werken van Kollwitz's hand te zien. Samen met Bailleul Ontwerpbureau uit Gent werkte Amsab-ISG de inhoudelijke invulling van het museum uit. Daarbij brengen we het verhaal van De treurende ouders. Kollwitz maakte die twee beelden voor haar zoon Peter, die sneuvelde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit meesterwerk staat op de Duitse militaire begraafplaats van Vladslo, waar Peter begraven ligt, op ongeveer zeven kilometer van het museum.

In het nummer van Brood & Rozen dat eind maart 2014 verschijnt, lees je meer over de tentoonstelling en over het verhaal van Kollwitz's zoon Peter.

Praktisch

Käthe Kollwitz Museum, Sint-Maartensplein 15b, Koekelare

Openingsuren

Van dinsdag tot vrijdag: van 9.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur

Van 15 mei tot en met 15 november ook open op zaterdag, zondag en feestdagen, van 13.30 tot 17 uur.

Gesloten op maandag en op woensdagvoormiddag.

Toegangsprijzen

Volwassenen: € 5,00

Kinderen tot 6 jaar: gratis

Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 3,50

Senioren (65+): € 4,00

Groepen vanaf 10 personen: € 3,50/p.p.

Voordeelpas: € 4,00

Inwoners van Koekelare: gratis

Meer info vind je op de website en in de folder van het museum. img_onderzoek/kathe{/gallery}