

## Boekvoorstelling "Herinneringen 1914-1918 Oorlogsjaren"

Op woensdag 10 oktober 2012 stelde Amsab-ISG in Ons Huis het boek Herinneringen 1914-1918 Oorlogsjaren. Jeugd in oorlogstijd 1914-1918 van Achiel Van Acker voor. Je kan het boek nu via onze site bestellen.

Amper 16 jaar oud was de toekomstige Belgische premier toen hij vanuit Brugge met enkele kameraden te voet op de vlucht ging voor de naderende oorlog. Het werd een barre tocht, vol honger, kou en ontbering, maar ook vol mooie, ontroerende en soms grappige verhalen.

Geboren verteller Van Acker pende zijn wedervaren op onnavolgbare wijze neer. Herinneringen 1914-1918 Oorlogsjaren is zonder meer een uniek document, een ooggetuigenverslag dat een indringende kijk biedt op de impact van de Eerste Wereldoorlog op het leven van de gewone man.

Het boek is uitgegeven door Tempus, in samenwerking met Amsab-ISG.

Je kan hier een fragment uit het boek lezen.

Herinneringen 1914-1918 Oorlogsjaren op de website van Knack.

^

^

Bestellen (19,90)

^

^

{gallery}img\_publicaties/publicatieberichten/oorlogsjaren{/gallery}

Â

Â